

VADER en Seun Skrif studie

Skrifstudie Stuk (Dié VADER en Seun)

Wie is die Skepper wat ons aanbid? (Jos.24:15; Ex.3:14,15; Spr.1:28,29)

A) Een ding wat ons weet is dat ons aanbidting in drie identiteite aan ons bekend is, naamlik:

- 1) VADER
- 2) Seun
- 3) Rein Gees (VADER se Gees wat YAHUSHA is)

B) Ons weet ook dat ons VADER en die Seun dieselfde beeld as ons het (Gen.1:26-28; 9:6) YAH word vlees Matt.27:32 – 56; Mark.15:21 – 41; 16:19; Luk.23 – 26 – 49; 24:51; Joh. 1:14; 6:32; 19:1 – ; 20:17; 1Joh.4:2,3; 3:5; 2 Joh.1:7;

C) Die eenheid begrip:

Een beteken een in eenheid asook een in 'n hoeveelheid, bv.10 of 12

Die aanbidlikheid is eenstemmig in begrip, soos: 1 Joh. 5:7,8; Joh. 17:11,21-23; Deut. 6:4 en Mark.12:29, Ex.20:2,3

Daar is:

Een VADER - Naam Onbekend - Dan. 7:9

Een Seun - YAH – SHA Mark.1:1 (YAHUSHA)

Een Gees - Gees van ons VADER (YAHUSHA) - Joh. 15:26

Daar is dus drie aparte identiteite:

1) VADER - Dan. 7:9

2) Seun - Jes.9:5

3) VADER se Gees - Hand.5:3

Hier is die eenheid van ons aanbidlikheid:

1. Ons VADER is die Hoof van YAH ons Losser [YAHUSHA] – Joh. 5:30; 8:42,54; 18:11; 14:28; Luk.1:31,32.
2. Die Gees van ons VADER en die Seun – Joh. 14:16,26; 15:26; 16:7-15; Matt. 12:31,32; Luk. 4:1,18; Joh. 7:38,39.
3. Die aanspreek van ons Skepper in die Skrif is algemeen as YAH en kom meer as 2700 keer in die skrifte voor. Gen.1:1
4. YAHUSHA is baie keer in kontak met ons VADER – Joh. 14:16'17; 17:1; Matt.6:9; 26:39.
5. Ons kyk net na enkele tekste waar ons VADER en YAHUSHA as aparte persone aangespreek word – Matt.11:27; Joh. 14:1-9; 16:15; 17:3 Joh. 1:1; 1 Pet. 1:1-3; 2 Joh. 3,9. Open.20:6; 22:3.
6. Het ons VADER 'n God wat Hy aanbid? – Matt.4:10; 23:9; Joh. 8:41.
7. Het YAHUSHA 'n God wat Hy aanbid? – Joh. 20:17; 1 Pet. 1:3; Ps.45:8.

8. Ons VADER praat met YAHUSHA – Matt.3:17; 17:5; Joh. 12:50.
9. Wie is ons VADER? – Matt.23:9; Open.19:12; Spr.30:4; Dan.7:9,10,22
- a) YAH (Seun) as Vader aangespreek – Deut.32:6; Jes.63:16; 9:1-6; 64:8
Jer.31:9; Ps.89:27
- b) Abraham as vader aangespreek – Matt.3:9; Luk.1:73; 3:8; Joh. 8:53;
Jak. 2:21 (Joh. 4:12). Hand.7:2; Gen.17:15; 26:3; Jos.24:3
- c) Yashar'EL die seun van YAH – Ex.4:22; Hos.11:1; Ps.80:16 (hierdie
woord seun word gebruik as erfreg draer). Eseg.16:8 (word Yashar'EL
vrou (dogter) aangespreek) een en dieselfde Vader YAH – 2 Sam. 7:10,11
die nakomelinge van Yashar'EL (saad) sluit vrou in en sal 'n huis vir YAH
wees.
- d) Dié VADER van YAH. 1 Pet.1:3
10. Die Seun ontvang die Koninkryk – Dan.2:44; 7:13,14; Amos.9:11,12;
Hand.1:6,7; Open. 22:3
11. YAHUSHA die ewige Koning van ons koninkryk – Luk.1:32,33,
Luk. 22:29,30; Joh. 1:50;18:36,37; Jer. 46:18; Jer.51:47; Jes.33:22;
43:15; Sag.14:9; 2 Pet. 1:11;Ps. 10:16; 89:19; Open.19:13,16
12. YAH die enigste Heerser van Yashar'EL(Opperhoof van Abraham, Isak
en Jakob)- Ex.20:1-7; 3:6,15; Matt.22:22:32; Mark.12:26; Luk.20:37;
Deut.6:4; 10:17; Jes. 63:16; 64:8; Jer.10:16; 31:9; Jer.44:8; 45:5,6,21;
Joh. 20:28. YAHUSHA die eersgeborene– Joh. 1:14,18; 3:16,18; 6:62
13. YAH die begin van die skepping – Gen.2:4; Jes.43:10; Mal. 2:10
- a) Open.3:14; Joh. 1:1-3; 17:5;Ps.2:7; Hand. 13:33; Joh. 1:14,18; 1 Joh.1:1-4;
1 Joh. 4:9.
- b) Voor die grondlegging van die wêreld.
Joh.6:62; 8:58; 17:5,24; 1 Pet.1:19,20.
- c) YAHUSHA die eersgeborene – Joh.1:14,18; 3:16,18; 1 Joh.4:9.
14. YAH die Skepper – Gen.1:1; 26; 14:19,22; Deut.32:6; Ps.102:26;
Spr.3:19; Jes.40:26; 43:1,15; 45:8; 65:17; 41:20; 42:5; Jer.10:16;
Mark.13:19; Open. 4:11
Die guns van ons VADER wat op YAHUSHA is – Luk. 2:40,52;
15. Die drie identiteite – Matt.28:19; 1 Joh. 5:7,8.
16. YAHUSHA die Seun van ons VADER – Matt.3:17; 8:29; 12:50;
22:41–46; Mark.1:1; 14:61,62; Joh. 5;18; 10:36; 20:31; Hand.3:13;
1 Joh. 4:15; 5:20; 4:14,15; 2 Joh. 3; Luk.1:32; 4:41; 22:29.
YAHUSHA sê mooi Hy is dié VADER nie!
17. Ons VADER gee aan YAHUSHA – Joh. 5:36; 6:37; 16:15; Dan 7:13.
18. a) Ons VADER stuur YAHUSHA – Joh. 5:24,30,37; 6:44,57; 7:16-18,29;
8:16,18,29; 12:49; 14:24; 20:21; 1 Joh. 4:14.
- b) YAHUSHA is die enigste weg: Joh.6:37; 14:6;
- c) Waar het YAH die erfdeel gekry ? Deut.9:26,29; 32:9; 1 Sam.101;
2 Sam.20:19; 1Kon.8:51,53; Ps.28:9; 33:12; 78:71; 94:5,14; Jes.47:6;
Mig.7:18; Matt.21:38; Mark.12:7; Luk.20:14

19. Ons ken nie ons VADER nie – Joh. 5:38; 8:19,54,55; 14:7; 7:28; 17:3,25; 15:21; 16:3; 1 Joh. 2:23; Mark.12:24
20. Deur YAHUSHA na die VADER – Joh. 6:26 – 29,44,49 – 56; 12:26-30,44,49,50; 14:6; 10:9; 1 Joh.2:1; 1 Pet.1:3; 1 Joh. 2:1
21. YAHUSHA is deur ons VADER opgewek – Hand.2:24; 3:15; 4:10; 5:29-31
22. YAHUSHA sit aan die regterhand van ons VADER - Hand.7:55,56; Matt.26:64; 1 Pet. 3:22; Open. 22:3.
23. YAH is die Gesalfde – Ps.45:8; Jes.8:13,14; 45:23; Hos.2:19; Joh. 1:42; Luk.2:11; Hand.10:38; 1 Pet. 1:10,11 ; 1Joh.5:1
24. YAHUSHA as Middelaar en Priester – Ps.110:4
25. Die getuie (1 Joh. 5:9-13; Matt. 18:16)
 - a) Ons VADER – Joh. 5:31-37; 8:17-19.
 - b) Die Seun – Joh. 18:37; Open. 1:5,6.
 - c) Die Gees – Joh. 15:26.
27. Twee getuies – Matt.18:16; Joh. 5:36-38; 8:13-19,54; 12:49,50; 14:10,11
28. 'n Getuie is 'n persoon wat 'n ander persoon se doen en late bevestig. – Joh. 26:32. Joh. 5:32; Joh. 8:56 – 58
29. Ons VADER ken YAHUSHA en het Hom lief – Joh. 10:15,17; 15:9.
30. YAHUSHA ken ons VADER en het Hom lief – Joh. 10:14,15,17,18; Joh. 14:31. (Bewyse dat YAHUSHA nie ons VADER is nie)
31. Ons VADER was in die hemel toe YAHUSHA op die aarde was – Matt.5:16,45,48; 6:1,9.
32. YAHUSHA praat met ons VADER – Joh. 12:27-30; 14:16; 17:1,5,24.
33. Ha satan en YAHUSHA verwys na die VADER – Matt.4:3,4.
34. Ons VADER is die VADER van YAHUSHA – Luk.2:49; 10:21,22;
35. YAHUSHA onderskei tussen Seun en VADER in die gelykenisse – Matt.21:33-46; Joh. 15:1-8.
36. a) Ons moet ons VADER aanbid – Matt.6:9; 7:11; Joh. 14:12-16; 10:23-26.
 b) YAHUSHA is die Skepper – Jes.9:5;7:14; 25:9; Jer.23:5,6; 33:14-16; Matt.1:21-23; 28:16-17; Luk.24:36-53 (Die dissipels het nou eers besef dat YAHUSHA YAH is). Hand.2:36 – 38; 7:59; 10:36; Joh.1:1,14; 9:38; 20:28; 21:12; 1Joh.5:20
 c) Die Seun is ons Almagtige Open.1:7,8
37. a) Ons VADER weet van dinge wat YAHUSHA nie van weet nie
 Matt.24:36; Mark. 13:32; Hand. 1:7,8
 b) YAHUSHA leer van die VADER – Joh. 5:19
38. YAHUSHA noem ons VADER Opperhoof na die opstanding – Joh. 20:17.
39. YAHUSHA sê Hy kom van ons VADER en Hy gaan na ons VADER toe – Joh. 8:42; 10:26; 16:15; 17:18. (in die hemel Joh.3:13; 6:62)
40. a) YAHUSHA sê Hy is die Seun van ons VADER – Joh. 5:18,19; Luk.22:29; Matt.7:2; 11:27; 12:50; Sag.12:10; Joh. 10:11
 b) YAHUSHA sê nooit Hy is ons VADER nie Joh.14:1 – 19; 2 Joh. 3;

- c) YAHUSHA is onderdanig aan VADER. Luk.20:9 – 16; Joh.7:16; 7:16; Hand.5:31; Open.5:7.
- d) YAHUSHA dié Gesalfde. (wie het YAHUSHA gesalf ?) Ps.2:2; 45:7; Hab.3:13; Mal.3:1,2; Matt.1:1; 26:63; Mark.1:1; 14:61; Joh.1:1,17; 12:34; 20:31; Hand.2:36; 1Pet.1:3; 1Joh.3:23; Open.1:2; 22:21.
41. Ons VADER – Matt.23:9; Dan.7:9,10
42. Wat is ons VADER se naam? Open.14:1; 19:12; Spr.30:4.
43. Ons het ons VADER nooit gehoor of gesien nie – Joh. 5:37; Joh. 1:18; 6:46 Jes.64:4.
44. 74 van die oudstes van Yashar'EL het YAH gesien – Ex.4:24; 6:2; 19:19,21,22; 33:11; Num.12:1 – 10; 1Sam.3:10; Rig.6:22,23; 1Kon.3:5; 44:9-11; Gen.3:8,21; 12:7; 16:13; 17:1; 18:1,3,13,22; 32:24 – 30; 35:1,9 – 13; Jes.6:5; Hos.12:11; Joh.8:56 – 59;
45. Alles is aan YAHUSHA oorgegee deur ons VADER – Matt.11:27; 28:18; Luk.10:22; Joh. 5:19; 6:65
46. Die engele erken ons VADER in die Hemele nadat YAHUSHA op die aarde gebore is – Luk.2:7-16.
47. YAHUSHA verkondig die wil van ons VADER–Joh. 7:16,17; 8:26,29; 7:6-18.
48. a) Ons VADER in YAHUSHA – Joh. 10:38; 14:10-13; 17:21,22.
b) Ons ken nie ons VADER nie. Jer.9:24, Joh.5:38; 7:28; 8:19,54; 14:7; 15:21; 16:3; 17:3,25; 1Joh.2:23; Mark.12:24.
49. YAHUSHA ken ons VADER maar ons ken nie ons VADER nie – Joh. 8:55; 10:15.
50. Hulle ken nie ons VADER nie en ook nie vir YAHUSHA nie – Joh. 16:3,5.
51. Ons VADER het YAHUSHA as aparte persoon liefgehad – Joh. 3:35; 5:20; 10:17,18
52. YAHUSHA hou ons VADER se gebooië, die gebooië was nie YAHUSHA sin nie – Joh. 12:49,50; 15:10.
53. Ons VADER het ons aan YAHUSHA gegee – Joh. 10:29; 17:1-25.
54. Soos YAHUSHA een met VADER is, so moet ons met hulle wees – Joh. 5:26; 10:38; 14:10,11,23;17:11,21,23; 1 Joh. 2:24.
55. a) YAHUSHA is die enigste weg – Joh. 3:36; 6:37; 14:6;
b) Die Lam is YAH. Ex.32:32,33; Open.13:8; 17:14; 21:27 (Open.15:3 15:1 – 19)
56. a) YAHUSHA die Regverdige. 1Sam.2:1,2; 2Sam.22:2,3; Ps.18:32; 19:15; 62:2,3,7; 89:27; Matt.16:18.
b) YAHUSHA as Middelaar en Priester. Ps. 110:4; 1 Joh. 2:1,2.
57. Die Rein gees is die krag van ons VADER – Joh. 14:16,26; 15:26; 16:7; Hand.10:38; Luk.11:13.
58. Die Gees in ons – Jes.59:21; Ps.51:12,13; Hand.2:17,18,32,33; Matt.10:2; Hos.6:3; Joël.2:28

Hier staan ons nou!

YAH trou met Yashar'EL; Yashar'EL hoereer; YAH skei van Yashar'EL;
YAH kom as YAH-U-SHA; YAHUSHA sterf aan die vloekhout; YAHUSHA
koop ons los;

YAHUSHA kom as YAH op die wolke; YAH trou met Yashar'EL.

59. YAHUSHA die Regverdige – 1 Sam. 2:1,2; 2 Sam. 22:2,3; Ps.18:32; 19:15;
62:2,3,7; 89:27; Matt. 16:18

60. YAH is LOSSER van Yashar'EL – Ps. 19:15; 78:35; 106:21; Spr.23:11;
Jes. 41:14; 43:11,14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:8; 50:34; 59:20;
63:16; 1 Joh. 4:14; 2 Sam. 22:3; Hand.5:31; Jud. 1:25.

Is YAH van die 'Ou Verbond' die VADER?

VADER trou met Yashar'EL
Yashar'EL hoereer }
VADER skei van Yashar'EL } VADER

YAHUSHA sterf aan die vloekhout }
Koop ons los }
YAHUSHA kom met die wolke } Seun
Trou met Yashar'EL }

NB: YAHUSHA trou met Sy eie moeder!!.

Wie is YAH?

1. Die naam YAH word aan ons bekend gemaak in Eks.3:14
2. YAH die skepper. Gen.1:1;Jes.41:20; 42:5; 43:1,15;45:8; 65:17;
Mark.13:19; Open.4:11.
3. YAH die begin van die skepping – Open.3:14; Joh. 1:1-3; 17:5 (Ps. 2:7)
4. YAH is die enigste Skepper van Yashar'EL en Heerser van Abraham Isak
en Jakob – Ex.20:1-7; Deut.6:4; 10:17; Jes.44:8; 45:5,6,21; Jer.10:6;
31:9; Matt. 22:32;Mark. 12:24,26;Joh. 14:6; 20:28
5. YAH is die VADER van Yashar'EL – Jes.9:1,5,6; 63:16; 64:8.
6. Abraham word as VADER aangespreek. – Matt.3:9; Luk.1:73; Joh. 4:12;
8:53; Jak.2:21;
7. Die Seun en die VADER dra dieselfde beeld as Yashar'EL. – Gen.1:26,27;
5:1,3; 9:6; Ps.39:7; Dan.7:9,10; 10:16. YAH (ons Losser) dra ons
beeld. Luk.24:39
8. YAH is Losser (YAHUSHA) 2Sam.22:3; Ps.19:15; 78:35; 106:21;
Spr.23:11; Jes.12:1-3; 33:22; 41:14; 43:11,14; 44:6,23,22; 45:17; 47:4;
48:17; 49:7,26; 54:5,8; 55:8; 59:20; 63:16; Jer.30:10,11; 31:7; 33:14 – 16;
50:34; Luk. 1: 68,69,77; Hand5:31; 1Joh4:14; 1 Pet. 1:18,19; Open.5:9.

9. YAH is die Gesalfde – Ps.45:8; Joh. 1:42; Luk.2:11;
Hand.10:38; 1 Pet. 1:10,11; Hos. 2:19 YAH en YAHUSHA is dieselfde
Wese.

10. a) YAH die Man van Yashar'EL – Eks.24:8; Deut.5:2,3; Jer.3:14;
Hos.2:15

b) YAH skei Yashar'EL – Jes.50:1; Eseg.23:18; Jer.3:8;

c) YAH verloop met Yashar'EL en gaan weer met haar trou; - Joh.1:29

Die

volgende dag sien Johannes YAHUSHA na hom toe kom, en hy sê:
Dáár is die Lam van VADER wat die wetsoortreding van die wêreld
wegneem! Open 19:7; Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom
die lofprysing gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou
het haar gereed gemaak.

d) YAH herstel Yashar'EL – Jer.31:

11. YAHUSHA die Seun van ons VADER. – Mar. 1:1;14:61,62; Luk.1:32;
Joh. 5:18;10:36; 1 Joh. 4:14,15; 5:20; 2 Joh. 3.

12. Ek is YAH. Gen.15:7; Lev.11:45; Num.3:13; Jes.42:8

Ek is wat Ek is. Ex.3:14. moet lees: Ek is Hy wat is.

Ek is Deut.32:39; Jes.43:10,25; 52:6; Mark.14:62; Joh.4:26; 8:24,28,58;
9:9; 10:36; 18:5 – 8

Dus moet YAH, YAHUSHA, die Seun van ons VADER wees.

B) Ons VADER: Matt.23:9

Ons het ons VADER nooit gehoor of gesien nie: Joh. 1:18;5:37;6:46

Ons het wel YAH gesien en gehoor: Ex.24:9-11

Ons ken nie die VADER se Naam nie: Open.19:12; Spr.30:4;

YAH het Sy Naam aan ons bekend gemaak: Ex.3:14.

Die OUE VAN DAE: Dan.7:9,10,22.

Ons ken nie ons VADER nie – Mar. 12:24; Joh. 7:28; 8:19,54,55; 15:21; 16:3;
17:3,25; 1 Joh. 2:23.

Die Seun ontvang die koninkryk – Dan.2:44; 7:13,14; Amos.9:11,12;

Hand.1:6; 15:16; Open.22:3.

YAHUSHA die ewige Koning van ons Koninkryk – Jes.33:22;43:15;

Sag.14:9; Luk.22:29,30; 1:32,33; Joh. 18:36,37.

YAHUSHA sit aan die regterhand van ons VADER–Matt.26:64; Hand.7:55,
56; Open. 22:3.

13. Moses praat met YAH. Joh.5:46,47; Luk.24:44; Joh.1:46.

14. YAHUSHA voor Sy vleeswording.Joh.3:31; 6:62

15. Wat dood was en lewend geword het. Jes.53:7; Joh.10:17,18; Hand.8:32;
Open.1:7,8; 2:8; 5:6,9,12; 13:8.

16. Ons VADER het YAHUSHA verlaat.Matt.27:46;

17. YAH die Heerser van die geeste. Ex.7:1; Ps.50:1; 82:1,6;
Joh.10:34 – 36.

18. Dat YAH YAHUSHA is. Joh.21:12; Jes:45:23 – 25

19. Die verborgenheid van YAH. Joh.6:44; Matt.6:33; Mark.4:11;
 20. YAH is geskape. Jes.43:10,11; Ps.2:7; Hand.1:5
 21. Ons VADER moet ons aanvaar. Matt.11:27; 16:17; Joh.6:44,65;

Dus is YAH die Losser, die Man, die Opperhoof van Yashar'EL.

YAH is ook die Seun van ons VADER

Gen. 1:1.....Jes. 43:1,15.....Jes. 45:8
 Mark. 13:19.....Jes. 65:17.....Jes. 41:20
 Jes. 42:5.....Joh. 1:3.....Open. 4:11

Die Rein Gees is nie 'n aparte persoon nie !

Die Rein Gees [Heilige] kan nie 'n persoon wees nie. Hoekom ?

Geloofsbelydenis van Nisea.

In die jaar 325 tydens die eerste ekumeniese konsilie is die Rein Gees vir die eerste keer as derde persoon verklaar. In die jaar 362 is die tweede ekumeniese konsilie te Konstantinopel gehou, terwyl nog later, in die jaar 381 nog 'n konsilie gehou was. Hierdie geloofsbelydenis word Niceno - Constantinopolitanum genoem.

Geloofsbelydenis van Athanasius.

In die jaar 500 in Spanje word deur die Roomse kerk die belydenisskrifte aanvaar wat die drie-eenheid begrip gefinaliseer het waarby die Reine Gees die derde persoon is. Hierdie geloofsbelydenis word Symbolum Quicumque genoem.

- a) Die Gees is die krag van die VADER. Joh.15:26; Hand.10:38; 14:16,26; 16:7; Luk.11:13
- b) Die Gees van YAH Matt.3:16; Jes.11:2; 42:1; Joh.1:32,33.
- c) Die Gees in ons. Ps.51:12,13; Jes.59:21; Joel.2:28; Hos.6:3; Hand.2:32,33; Matt.10:20;

As jy My (YAHUSHA) sien, sien jy die VADER

As jy My sien (*Die Seun van die mens*) sien jy Adam

As jy my sien, sien jy die beeld van VADER (*Kom Ons maak mens na Ons beeld*)

As jy My sien, sien jy nie 'n anders -kleurige nie, maar wel Adam of dié VADER, m.a.w. Adam lyk soos die VADER wat deur YAHUSHA geskep was en YAHUSHA lyk soos die VADER (*na ons beeld*).

Daar staan nie: Ek is die VADER nie, maar wel die beeld van VADER.

Adam is die eerste "suiwer mens" op aarde, en kind van VADER, deur YAH. Adam oortree die Wet, maar bly steeds bloed suiwer, waarvan Ha satan sy bes probeer om dit te verbaster.

YAHUSHA die tweede “suiwer mens” word gebore in daardie suiwer bloedlyn op aarde, m.a.w. VADER se Seun YAH kom en skeep ‘n bloedlyn, (*Adam ontvang ‘n vleeslike liggaam en lewe*) waarvan VADER vir YAH stuur in daardie bloedlyn om dit te herstel en te vervul.

Lees die God naam as “Skepper” in die Ou Testament (ou Verbond), en lees in die God naam “VADER” in die Nuwe Testament.

Lees die H*RE name as “YAH” in die Ou Testament (ou Verbond)
Lees die H*re Naam as “Meester” in die Nuwe Testament.

Jy sal sien hoe die openbaringe vir jou oopgaan in die Skrifte as jy die regte Name inlees.

Ongelukkig het die oor-vertalers aspris VADER en Seun vertaal na H*RE, of H*re. Met willekeur het hulle dit ingebring (*Hetsy Ou of die Nuwe Testament*). Die vertalers was uit en uit besig om ons te verwar oor die Eenheid (*Dat ons nie by “VADER” kan uitkom nie*).

Mag VADER u in guns aansien om die onderskeid in die Skrifte te gee.

Bedink dit